

## Rapport från Gunilla Brorson om besök i Port Shepstone

**1-a** resan 2001 tillsammans med 3 andra från OSAK

**2-a** resan 2004 tillsammans med 3 kollegor från Oscarsgymnasiet genom Sala Ida - yrkesutbyte

**3-a** resan 2007 tillsammans med 4 elever från Oscarsgymnasiet genom Skolverket- arbetsplatsförlagd utbildning

Tror att dessa resor är det största och mest omvälvande jag gjort i mitt liv. Sydafrikanerna har svårt att förstå, att vi från Sverige kan lära något av dem. Vi har mycket att lära av dem i stället. Tänker särskilt på den styrka de fick visat mot varandra efter apartheidtiden, när de skulle glömma allt gammalt och gå vidare för att bygga upp ett nytt land.

OSAK har betytt mycket för många, både i Oskarshamn och Hibiscus coast. Hjälpsamheten från Gulshera, Pauline och Tahera, gjorde alla tre resorna så meningsfulla! Tormod och Sven-Åke som sammanhållande länkar som fått det hela att fungera!

Just att få komma ut till verkligheten, t ex skolor med ca 100 elever i ett klassrum som sitter lugnt och lyssnar på oss när vi berättar om Sverige. Jag har besökt många skolor på dessa resor, allra mest gymnasieskolor, Hotell och restaurang ute i Gamalake t ex. Roligt också att det gick framåt, att min kollega Tahera, fick nybyggda lokaler. Där lagade de sin mat till oss och vi kunde bjuda dem på svenska köttbullar. Att vara med på Turismlektioner och höra elever berätta om sitt land och sina drömmar.

Besöka de olika sjukhusen och vara med distriktsköterskor ute på landsbygden, där de sjuka låg hemma i sin hydda och inte hade många dagar kvar att leva, men ändå blev glada att bli sedda och få en liten souvenir från Sverige. Hospis och liknande ställen, stannar i minnet. Jag blev så imponerad av hur mycket människor kan göra med lite resurser. Och så komma hem och berätta för svenska elever och t ex kunna visa upp en minnebox (liten plåtlåda) köpt

genom Pauline Duncan, som barn får för att spara lite saker i, efter sina avlidna föräldrar.

Flera förskolor och barnhem med engagerad personal och fina barn, besökte vi. Tänker särskilt på gatupojkarna som var tillsammans med sin föreståndare i sitt hus inne i Port Shepstone. De hade blivit utkastade hemifrån men fick ett hem där. Dem besökte jag alla tre gångerna.

Port Shepston känns som jag känner ganska bra efter de ca 6 veckor jag var där. Vi fick ta del av stor gästfrihet och vi besökte Gulshera och andra med familjer i deras hem, vilket alltid är mycket intressant.

Komma ut i den annorlunda naturen och åka på de många gånger, dåliga vägarna. Uppleva landsbygden och möta människorna och även kungar och borgmästare. Jag kunde även komma till en nationalpark och se The big five! Den svarta afrikanska natten, de fantastiska blommorna och så alla fina och glada människor: allt tillsammans är helt fantastiskt för oss vanliga svenskar från Oskarshamn!

Oskarshamn 2014-01-20